



End of war bij Best Life op 11 november

Als anderen ons iets aandoen is onze eerste reactie vaak dat we 'ze' terugpakken. Je moet immers wel van je afbijten, laten zien dat anderen niet met je kunnen sollen. Is dit eigenlijk ook niet het recept voor oorlog?

100 jaar geleden op 11 november 1918 eindigde de Eerste Wereldoorlog. Helaas bleek het niet de laatste oorlog te zijn. Oorlogen zijn er nog steeds en een miljarden verslindende wapenwedloop bewijst dat we maar moeilijk in vrede met elkaar kunnen samenleven.

Niet alleen landen hebben moeite om in vrede met elkaar te leven. Zelfs in de meest intieme relaties breken soms bloed vergietende oorlogjes uit. Welke krachten zorgen ervoor dat we oorlogen voeren? Hoe gevoelig ben jij voor die krachten? Wat is er nodig om vrede te sluiten of in vrede te leven? En jij, ben jij een oorlogs- of een vredeskind?



Arie (57) had jarenlang een 'succesvol' leven met een goede baan, een gezin en naar de kerk gaan op zondag. Totdat hij in een crisisperiode Gods genade ontdekte. Een religieus leven veranderde in een leven uit genade in relatie met Jezus. Over die keus schreef hij het boek 'Leven na de genadeklap'.

Ben je er weer bij op 11 november of kom je kennismaken met Best Life en Arie de Rover?

Vanaf 19:00 uur is de zaal open en staat de koffie klaar in de Lidwinakerk, Raadhuisstraat 209 in Best. Het programma start om 19.30 uur. Na afloop is er ook weer volop ruimte om na te praten.

Wil je meer weten over Best Life? Wil je Best Life financieel steunen of wil je het event op een later moment terugkijken? Kom dan naar de website; www.best-life.nl of volg ons via Facebook; www.facebook.com/BestLifeEvent